

Burtonners,

De **HKVHKD** (Het Kan Vriezen, Het Kan Dooien). Wat is dat eigenlijk voor een rit? Laat ik daar eens op in gaan.

Welnu: in de basis is het een prachtige, uitdagende meerdaagse rit door een heuvelachtig landschap, onder niet van te voren voorspelbare weersomstandigheden (sneeuw, regen, wind, zon, hagel, - 10 of + 15 gr. C.), waarbij er maar een paar regels van toepassing zijn:

- * we rijden hoe dan ook cabrio, dus zonder kap
- * we rijden hoe dan ook met de wegenkaart, dus zonder navigatie
- * we maken hoe dan ook foto's, de eerste 2 en de laatste 2 lukken altijd.

Op de route is en blijft het een vraagteken of je succes hebt

- * iedere equipe rijdt zijn/haar eigen route.....die bepaal je zelf aan de hand van de kaart tijdens de voorbereidingstijd alvorens je mag starten en waarbij je probeert zo weinig mogelijk km's te maken

Wat is noodzakelijk?

- * lidmaatschap van de BOC
- * een Burton of een 2CV-achtig voertuig (Eend/Mehari) zonder dak
- * een bijrijder die goed kan kaartlezen
- * een fototoestel of telefoon waarmee gefotografeerd kan worden
- * goede kleding, want: "slecht weer" bestaat niet, "slechte kleding" wel
- * een dosis goede zin, nieuwsgierigheid en zelfvertrouwen

Wat krijg je voor de inschrijfgeld?

- * 2 overnachtingen in de Jeugdherberg
- * 2 warme maaltijden in buffetvorm in de Jeugdherberg
- * 2 maal ontbijt in buffetvorm in de jeugdherberg
- * 2 maal een lunch onderweg (op de zaterdag en op de zondag)
- * 2 gezellige avonden (waaronder 1x Pubquiz) met een hele groep gelijkgestemden die het leuk vinden om aan dit evenement mee te doen
- * hilarische momenten onderweg als je soms Burtons van alle kanten ziet opstomen
- * 2 maal een "Special Proef" aan het begin van de routedag waarbij je "bijzonder" kunststukje met je Burton moet uitvoeren
- * een prijsuitreiking op de zondagnamiddag ergens in Nederland

Wat hou je van over?

- * veel km's in een weekend op je km-teller
- * een goed gevoel dat je deel uitmaakt van een bijzondere Burtonfamilie
- * de drive om de datum voor 2026 alvast met stip in je agenda te noteren

Waarom schrijf ik dit?

- * ik vind het een bijzonder leuk evenement
- * je krijgt waar voor je geld
- * je komt met je Burton ook eens buiten het vlakke Nederland (we hebben HKVHKD's gehad in: de

Harz, de Eifel, de Ardennen, het Sauerland)

* je doet bijzondere ervaringen op

* het is gewoon beregezellig

* het evenement moet op de kalender blijven staan en dat kan alleen als er voldoende (= minimaal 25 equipes deelnemen, terwijl 40 equipes het maximum is)

Groeten van:

een "ervaren" HKVHKD-er die vaker buiten de prijzen dan in de prijzen is gevallen, maar die elk jaar weer staat te popelen om mee te rijden en die niet kan wachten tot het moment dat de inschrijving weer open gaat.....meestal/vaak/altijd op 1 januari op een bijzonder tijdstip (afhankelijk van wat de organisatoren zich laten invallen),

(naam bij bestuur/redactie van de Nieuwsbrief bekend)